

# VRIJ MET MIJ

WE SPRAKEN AF VOOR EEN TERRASJE, HET WERD VANZELF DE HELE NACHT  
WAAR WE TIJD GEWOON VERGATEN, GEEN VAN ONS HAD DAT VERWACHT  
IK VOND JE BRIEFJE OP MIJN TAFEL, JE WAS WEG - OPEENS GEVLUCHT  
HET GING TE SNEL - JE VLOOG WEER VERDER, ALS EEN VOGEL IN DE LUCHT

WANT JE VRIJHEID IS JE LEVEN, EN DIE WIL JE TOCH NIET KWIJT  
WANNEER IS OM HET EVEN – JE VOERT JE EIGEN STRIID  
MAAR 'K LAAT JE NOOIT MEER GAAN, WANT JE BENT VAN MIJ  
ONGEBONDEN JA, EN OOK EEN BEETJE VRIJ

AL DIE NACHTEN, AL DIE DAGEN, DAT JE VEEL VOELDE MAAR NIETS ZEI  
JE GAF ALLEEN JE LICHAAM, MAAR LIET JE HART NIET VRIJ  
NEEM MIJ VAST IN JE ARMEN – WEET DAT IK JE BEGEER  
ZIE DE LIEFDE IN MIJN OGEN – EN ER IS NOG ZOVEEL MEER

WANT JE VRIJHEID IS JE LEVEN, EN DIE WIL JE TOCH NIET KWIJT  
WANNEER IS OM HET EVEN – JE VOERT JE EIGEN STRIID  
MAAR 'K LAAT JE NOOIT MEER GAAN, WANT JE BENT VAN MIJ  
ONGEBONDEN JA, EN OOK EEN BEETJE VRIJ

WE VLIEGEN MAAR DOOR ALS VOGELS ZONDER KOOI  
VAN DE EEN NAAR DE ANDER – (EN / MAAR) IS DIE VRIJHEID WEL ZO MOOI ?  
LATEN WE KIEZEN VOOR ELKAAR - GEEN ANGST VOOR 'T BESTAAN  
LIEFDE WIJST DE WEG DIE WE SAMEN KUNNEN GAAN

ONZE VRIJHEID IS ONS LEVEN EN DIE WILLEN WE NIET KWIJT  
WE VLIEGEN SAMEN VERDER - VERLIEFD EN ZONDER STRIID  
(MAAR) 'K LAAT JE NOOIT MEER GAAN, WANT JE BENT VAN MIJ  
VERBONDEN MET JOU, BLIJF AAN JE ZIJ

JE BENT VRIJ MET MIJ AAN JE ZIJ  
VRIJ....MET MIJ.....